

Στις 2 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει την Υπαπαντή του Κυρίου μας. Πρόκειται για Δεσποτική αλλά και θεομητορική γιορτή. «Ο παλαιός τῶν ἡμερῶν, νηπιάσας σαρκί, ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου τῷ Ιερῷ προσάγεται...». Υπέροχη τρυφερή σκηνή, ιεροπρεπής η κίνηση, ασύλληπτο το νόημα.

Αυτή την τρυφερή στιγμή της θείας οικογένειας επέλεξε η Εκκλησία και όρισε για πρώτη φορά το 1929, ώστε να τιμάται την ημέρα αυτή το ιερό πρόσωπο της Μητέρας. Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, θα δούμε ότι από τα αρχαία χρόνια υπήρχε καθιερωμένη εορτή προς τιμήν της Μητέρας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, η γιορτή μεταφέρθηκε στη 2η Κυριακή του Μαΐου, όπως εορταζόταν τότε και στην Αμερική. Γιατί αυτή η αλλαγή; Μπορούμε βέβαια να υποθέσουμε ότι κάτι τέτοιο προέκυψε μάλλον μέσα στα πλαίσια του «αμερικανικού ονείρου» και της τάσης προς εμπορευματοποίηση ακόμα και των πιο ευαίσθητων αισθημάτων. Η καθιέρωση ειδικών «ημερών» είναι ένας φορμαλισμός όχι απαραίτητος για να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας.

Σαράντα, λοιπόν, μέρες από την κατά σάρκα Γέννηση Του, ο Χριστός προσφέρθηκε στο Ναό σύμφωνα με τα καθιερωμένα από το Νόμο. Και επειδή εκεί στο Ναό, τού έγινε υποδοχή από πνευματέμφορους ανθρώπους και μάλιστα, επειδή ο άγιος Συμεών τον πήρε στην αγκαλιά του, γι' αυτό και λέγεται Υπαπαντή. Η λέξη προέρχεται από το ρήμα «υπαντῶ» και σημαίνει έρχομαι σε συνάντηση κάποιου, υποδέχομαι.

Γιατί όμως η Παναγία Παρθένος ήλθε στο ναό των Ιεροσολύμων κατά την Υπαπαντή; Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει σχετικά: «Καί ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστήναι τῷ Κυρίῳ». Είχε ανάγκη καθαρισμού η Παναγία; Όχι βέβαια! Η Παναγία γέννησε ασπύρωσ και άνευ ρύπου, υπερφυσικά, χωρίς ίχνος μολυσμού. Ήταν καθαρή και πριν από τη γέννα και κατά την ώρα της γέννας και μετά τη γέννα. Είναι Πανάμωμος και Αειπάρθενος. Τότε γιατί ήρθε στο Ναό; Και στο σημείο αυτό ο Ιησούς «νόμον εκπληροί». Για λόγους υπακοῆς στο Νόμο του Θεού. Λέγει χαρακτηριστικά ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ... Τίνων αὐτῶν; Περί τῶν τεκόντων ἅμα δε καὶ τῶν ἐν συνδυασμῷ τικτομένων ὁ τοῦ νόμου λόγος, ὡς δεομένων καθάρσεως... Ὅπου δε οὐ τεκόντες, ἀλλὰ τεκοῦσα ἦν μόνη καὶ αὐτὴ Παρθένος καὶ παιδὸς τόκος ἀσπύρωσ συλληφθέντος, πάντως οὐκ ἦν χρεία καθαρισμοῦ, ἀλλ' ὑπακοῆς ἡν ἔργον καὶ τοῦτο, ἐπαναγαούσης τὴν παρακούσασαν φύσιν καὶ τῆς διὰ τὴν παρακοὴν ἀπαγοῦσης εὐθύνης».

Ένας άλλος λόγος για τον οποίον ήρθε η Παναγία στο Ναό είναι η ευλογία. Ο πρεσβύτερος Συμεών παίρνει στα χέρια του τον καρπό της κοιλίας της Παρθένου και «εὐλόγησεν αὐτούς». Η Παναγία είναι η πιο ευλογημένη Μητέρα του Κόσμου. Της το βεβαίωσε πρώτη η εξαδέλφη της, η Ελισάβετ: «εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου». Ασφαλώς ευλογημένη μητέρα είναι εκείνη, που θεωρεί τη μητρότητα ως ευλογία. Πολλές φορές, καλοπροαίρετα ή και όχι, τίθεται το ερώτημα, για ποιο λόγο έχουν αποκλειστεί από την ιεροσύνη στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι γυναίκες. Αλλά η γυναίκα, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ιέρεια που ιερουργεί ένα μεγάλο μυστήριο, το μυστήριο της ζωής! Όσοι εν ονόματι κάποιας εσφαλμένης ισότητας των δύο φύλων θέλουν να ισοπεδώσουν τους οντολογικούς ρόλους του άνδρα και της γυναίκας λησμονούν τη λειτουργικότητα τη γυναικείας φύσεως. Άνδρας και γυναίκα είναι μεν κατά πάντα ισότιμοι, αλλά για άλλο έργο είναι ο άνδρας, για άλλο η γυναίκα.

Λέγει ο ιερός Χρυσόστομος:

«Ὅτε πάντα ἐπέτρεψεν (ὁ Θεός) τῷ ἀνδρὶ, οὔτε πάντα τῇ γυναικί, ἀλλὰ καὶ ταῦτα διεῦλεν (=μοίρασε) ἐκάστῳ, τῇ μὲν τὴν οἰκίαν, τῷ δε τὴν ἀγορὰν ἐγχειρίσας. Καὶ τῷ μὲν τὸ τρέφειν, γεωργεῖ γάρ. Τῇ δε τὸ περιβάλλειν, ἰστός γάρ καὶ ἠλακάτη τῆς γυναικός... Ἀλλ' ἀπόλοιτο ἡ φιλαργυρία, οὐκ ἀφιεῖσα ταῦτην φαίνεσθαι τὴν διάκρισιν».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 97

Τ.Κ. 54 633 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τηλ.: 2310 270008, 2310 260915, τηλ. & fax: 2310 268480

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019



Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Έσπερινή Θ. Λειτουργία (στην κρύπτη του Ί. Ναού) 8:30 – 9:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:30 - 9:30 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:15 - 10:30 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έσπερινός - Παράκληση στον Άγιο Δημήτριο 5:30 – 7:00 μ.μ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Όρθρος 7:30 π.μ. * Έσπερινός 5:30 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:30 - 9:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:30 - 9:30 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του ΜΕΓΑΛΟΥ)

(βλ. παρακάτω τὸ Πρόγραμμα τῆς Πανηγύρεως)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:30 - 9:30 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (Ανακομιδή Λειψάνων

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:15 - 10:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:30 - 10:00 π.μ.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

5:30 – 6:30 μ.μ. Πανηγυρικός Έσπερινός
(Στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

7:15 – 10:30 π.μ. Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Έσπερινή Θ. Λειτουργία (στην κρύπτη του Ί. Ναού) 8:30 – 9:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:30 - 9:30 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:15 - 10:30 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έσπερινός - Παράκληση στον Άγιο Δημήτριο 5:30 – 7:00 μ.μ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Όρθρος 7:30 π.μ. * Έσπερινός 5:30 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑ - ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία - Άγιασμός 7:30 - 9:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΥΠΑΠΑΝΤΗ του ΚΥΡΙΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:30 - 10:00 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠ. ΛΑΜΨΑΚΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:30 - 9:30 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:15 - 10:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία - Άγιασμός 7:30 - 9:30 π.μ.

Έσπερινός Ψυχοσαββάτου - Τέλεσις Τρισαγίου 5:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:30 - 9:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ

Έσπερινός - Τέλεσις Τρισαγίου 5:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:30 - 9:30 π.μ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, 10^Η ΜΑΡΤΙΟΥ